



Vi behövdes när staden blev trång

I början av seklet urbaniserades Sverige hastigt och vår djurhållning kom då att ställas inför nya krav. Till urbaniseringsprocessen hörde att katt och hund, i de allra flesta fall, kom att användas som nyttodjur för att fånga råttor och att vakta. Man kan bara ana att hundarna hade en frihet som liknar den katter ofta har även idag och man kan säkert utgå från att hundar sprang lösa på gatorna och upprätthöll en rangordning sinsemellan, utan att människorna lade sig i.

Text Hundstallet



Hundstallet på Fiskartorpsvägen för länge sedan.

Foto Hundstallet

Ordningen behövde dock upprätthållas i takt med att staden ökade i storlek och därför fångades lösgående hundar in och placerades av polisen i ett hundstall. När Svenska Hundskyddsföreningen bildas 1908 togs driften av stadens hundstall över och föreningen skaffade sig möjlighet att få överta ägandet av hundarna. Man började då också omplacera hundarna istället för att, som tidigare, avliva dem.

Svenska Hundskyddsföreningens arkiv förvarades i Företagsminnens arkiv och i maj 1995 makulerades Stora mängder av materialet. Makuleringen skedde trots vädjanden från personalen i arkivet. Vi har därför inget kvar av protokoll som mer ingående kan berätta om de utvecklingsfaser som alla föreningar av denna art har.

1928 byggs det nya hundstallet vid Fiskartorpsvägen och vi vet

mycket litet om detta då årsredovisningar saknas i denna tidsperiod och övrigt material verkar tillhöra det som makulerades.

...fortsättning på sista sidan...

I detta nummer:

Hundstallet då och nu sidan 3.

Inbjudan till årsmöte sista sidan.

Hundstallet är en ideell organisation som lever utan ekonomiska bidrag från samhället – vi är helt beroende av ekonomiskt stöd från medkännande djurvänner. Välkommen att stödja oss som medlem, med gåvor, värddygn, donationer, sponsring eller i andra positiva former. Vi, och framförallt hundarna, tackar Dig uppriktigt för Ditt stöd!

Ordföranden har ordet

– Nu går 58an i himlen in...

Inom kort kommer det gamla Hundstallet att vara rivet och marken återställd för att ge plats åt bostäder. När det byggdes 1928 skrevs ett 60-årigt arrendeavtal som sedan 1988 har förlängts med ett år i taget. Det har handlat om hur länge huset skulle få stå kvar, något som gjort nyinvesteringar och större reparationer omöjliga. Nu var det nog, trots allt, dags att flytta. Vi har dokumenterat så gott det låtit sig göras, men minnen och känslor kan inte på samma sätt konserveras.

Inom kort kommer det gamla Hundstallet att vara rivet och marken återställd för att ge plats åt bostäder. När det byggdes 1928 skrevs ett 60-årigt arrendeavtal som sedan 1988 har förlängts med ett år i taget.

Det har handlat om hur länge huset skulle få stå kvar, något som gjort nyinvesteringar och större reparationer omöjliga. Nu var det nog, trots allt, dags att flytta. Vi har dokumenterat så gott det låtit sig göras, men minnen och känslor kan inte på samma sätt konserveras.

Gerda och Lotten

Det är svårt att veta vad Gerda Thyselius och Lotten Johansson drömde om när de 1908 bildade Svenska Hundskyddsföreningen, men de hundstall som existerat under årens lopp har säkert varit en viktig del av drömmarna. Bara vårt kära stall har under sitt liv sett närmare 30 000 hundar stallas in för återlämning till lyckliga mattar och hussar, eller för att få en ny chans i livet genom att omplaceras.

Man kan fundera över det bestående behovet av vår verksamhet, borde inte den allt mer upplysta människan bättre ta hand om det ansvar ett djur innebär? Så länge lagen är så pass uddlös som den är när det gäller värnande av djurs rättigheter, så länge lär nog också vår verksamhet vara vital för våra fyrbenta vänner.

Tack 58an!

Åkeshov

Den 29 januari tog vi, något förse-
nat, över fastigheten från Peab och

den 15 februari, i "detta århundradets värsta vinterväder" skedde flytten från det gamla stallet. Det är en mycket fin anläggning vi nu tagit i bruk och jag tror att Gerda och Lotten med välbehag kan konstatera att det som de startade nu har förutsättningar att gå vidare i 100 år till.

Veterinär i huset

I början av april kommer en filial till Västerorts Djursjukhus att öppna sin klinik i anläggningen och det blir fantastiskt bra att ha en veterinärmottagning i samma hus. Den kommer att vara öppen alla vardagar och även ha möjlighet att utföra operationer. Något senare, men före sommaren, beräknas också kattverksamheten komma igång.

Så har då det projekt som vi slitit med under så många år äntligen gått i mål! Mycket av det så kallade finliret återstår innan all verksamhet med hundar, veterinär och katter funnit sina former, men nu är vi på plats och grunden är lagd för många decenniers aktivt djurskydd. Ett jättetack skickar jag till alla er som stöttat oss under denna långa resa mot målet!

Vad nu?

Vi är naturligtvis stolta över vårt nya stall och kommer att börja med visningar när vi kommit i ordning. Öppet Hus planeras dock som vanligt att ske i september och min prognos är att vi då gott och väl har passerat 3 000 medlemmar - och Ni behövs för att göra föreningens stämma hörd!

I det korta perspektivet har vi ett årsmöte dit Ni är hjärtligt välkomna

(se kallelsen) och det fortlöpande arbetet med att finansiera driften av Hundstallet. Köp ett eller flera varddygn! 200 kronor ger en hund kostnadstäckning för ett dygn - och vi talar om vilken hund och vilken dag dina pengar har hjälpt.

Slutligen

och ännu en gång, ett stort tack till medlemmar och donatorer som har gjort allt detta möjligt!



Willy Heyman



Humanare hundhantering nu än då



Foto Hundstallet

Hundstallet tar varje år hand om cirka 400 hundar. De flesta är borttappade och hämtas igen efter någon vecka, men polisen kommer också med hundar som av olika skäl blivit omhändertagna. Det kan exempelvis handla om vanvårdade hundar eller aggressiva hundar. I dag, till skillnad från förut, är det ytterst få hundar som avlivas och hundarna tas numer om hand av hundkunnig personal och volontärer i stället för att, som förut, bara låsas in.

Text Annika Hjerpe

Innan Svenska Hundskyddsföreningen tog över driften av Hundstallet drevs det av Stockholms stad, då fanns verksamheten i en gammal smedja på Östermalmsgatan där hundarna stängdes in i väntan på att en eventuell ägare skulle komma och hämta dem. De hundar som inte hade sökts inom tre dagar avlivades.

Okänslig hundhantering

Det var det här okänsliga sättet att hantera hundarna som var huvudorsaken till att Svenska Hundskyddsföreningen bildades år 1908. Föreningens idé var, och är, att ta hand om hundar vars ägare av olika anledningar inte gör det själva.

Till en början övertog föreningen den gamla smedjan på Östermalms-

gatan, men efter några år flyttade man till nya lokaler vid Sveaplan för att år 1928 flytta till Fiskartorpsvägen. Ända in på 1990-talet bedrev Hundstallet en omfattande inackorderingsverksamhet som till stor del finansierade omhändertagandet av vilsekomna hundar. Efter det att inackorderingsverksamheten upphörde har Hundstallet koncentrerat sig på att ta hand om hundar som omhändertagits av polis och sociala myndigheter.

77 år på Fiskartorpsvägen

Hundstallet har nu funnits på Fiskartorpsvägen i 77 år, men på grund av att Norra länken ska börja byggas måste verksamheten flytta till nya lokaler. Sedan år 2000 har ett nytt Hundstall planerats i Åkeshov

och den 15 februari i år flyttade verksamheten dit.

Hundanpassat hundstall

Anläggningen i Åkeshov är skapad så att den ger möjlighet till optimalt omhändertagande av hundarna, där ska exempelvis varje hund ha tillgång till en egen rastgård på dagarna. Lokaliseringen av det nya Hundstallet är idealisk för det ligger alldeles intill naturreservatet Judarn, som ger mycket goda promenadmöjligheter. 🐾

Tack till

Bonastryck

Turebergs Torg 1, 191 47 Sollentuna

Telefon 08-650 11 42

som stöder Hundstallet genom att utan kostnad trycka denna tidning

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med den nya adressen på
baksidan (ej adressidan).

B



SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD * NR 1 MARS 2005

Kallelse till årsmöte

Tid: Onsdagen den 20 april klockan 18.00
Tillträde medges fram till 18.15
Plats: Länsförsäkringar/Agrias konferensrum
Tegeluddsvägen 11-13
T-banestation Gärdet.

I anslutning till årsmötet kommer hundpsykologen
Carina Persson att tala om problemhundar.

**Dagordningen, bokslutet och styrelseberättelsen kommer att
finnas tillgängliga vid årsmötet.**

Under april månad kommer en förkortad version att finnas tillgänglig
på: www.hundstallet.se

**Om Du vill ha utskrivet material, vänligen ring Hundstallet på
telefon 08-20 38 48, så skickar vi materialet till Dig.**

För att styrelsen med säkerhet ska kunna besvara detaljfrågor om
redovisningen vid årsmötet ber vi att få sådana frågor i förväg.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

...fortsättning från första sidan...

Gustaf Wannberg gick in i Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 1937 och lämnade den inte förrän 1958. Under lång tid var han inspektör. Gustaf Wennberg lämnade tillsammans med sin hustru en stor fond för att stödja föreningens verksamhet.

Stort värde

Fonden är i dag ombildad till stiftelse och den hade vid årsskiftet 97/98 ett förmögenhetsvärde motsvarande 20 miljoner kronor, allt är i princip avsett för Svenska Hundskyddsföreningens verksamhet med hundstallet.

Medlemsantalet i föreningen har varierat under åren och det är lätt att se sambandet med ordförandebyten. Vid starten och under de första

åren hade föreningen mellan 300 och 400 medlemmar, för att vid tillsättandet av Hovrättsrådet Sam Ström som ordförande år 1919 öka medlemsantalet kraftigt till 1 600.

Flest medlemmar

Då Generalmajor Karl Amundson tillträdde som ordförande år 1935 ökade medlemsantalet till 2 783 stycken, vilket är det högsta antalet medlemmar som föreningen någonsin har haft. I början på 1950-talet började antalet medlemmar minska, runt år 1993 hade föreningen bara lite drygt 700 medlemmar och i samband med kriserna år 1995 och 1996, ökade medlemsantalet till något över 1 000. I dag är antalet medlemmar 2 400 stycken. 🐾

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2005

Willy Heyman, ordförande

Box 18, 137 21 Västerhaninge
Tfn: bost. 08 - 500 493 63
mobil 070 - 688 53 23
Fax: bost. 08 - 500 494 73
E-post: willy.heyman@helteco.se

Ulf Uddman, vice ordförande

E-post: ulf.uddman@skk.se

Anna-Lena Danielsson, kassör

E-post: ald@swipnet.se

Pekka Olson, ledamot

E-post: pekka.olson@agria.se

Lena Engen, ledamot

E-post: lena.engen@ab.lrf.se

Christina Helén, sekreterare

E-post: carleric1@telia.com

Folke Söderberg

E-post: folco@tiscali.se

Priya Sawhney, suppleant

E-post: priya.sawhney@teliasonera.com

Jan Ekman, valberedningens sammankallande

E-post: jan@ekman.to

Eva Olofsson Linder, ext revisor

Ulrika Ek, verksamhetschef

E-post: ulrika.ek@hundstallet.se

Hundstallets Öppettider

Månd-fred 9-15

Tfn tid vardagar 9-15

Tfn tid helger 9-12

Övriga tider efter tidsbokning

Svenska Hundskyddsföreningens medlemsavgifter 2005
Ständig medlem: 2.000,-
Årsmedlem: 160,-
Värddyg: 200,-
Postgiro: 90 05 57-0
Bankgiro: 5047-1028

Föreningens medlemmar

den 31/12 2004 var det 2 400 varav 219 är ständiga medlemmar.

Köpta värddyg år 2004: **1 180 st**

Ansvarig utgivare:

Ulf Uddman, 070 - 752 36 30

Redaktion/produktion:

Annika Hjerpe, 073 - 903 31 09

Repro/tryck:

Bomastryck, Stockholm