



## Dragon – den förlorade hunden

Han kom till Hundstallet genom polisen en kall februaridag, omhändertagen på grund av att han hade bitit en person. När han anlände befann han sig i chock, han var livrädd och visade upp ett mycket osäkert beteende. Han darrade som ett asplöv och skrällen lös som eld ur ögonen på honom. Sorgen likaså!

*Text & Foto Jenny Kindberg*

Dragon var en blandras som kallades för Pitbull.

Det visade sig att han hade använts som vapen i ett lägenhetsbråk. Den person som hade haft honom med sig hade bussat Dragon på sin "fiende", därefter hade Dragons "huss" gått bärsärkargång och rivit hela lägenheten, fönsterrutor och möbler låg spridda över hela stället.

**Första tiden** på Hundstallet var tuff för Dragon. Han darrade och morrade så fort vi kom i närheten. Han fick sig en tilldelad box som låg lite avskilt från de andra för att han skulle få lite ro i själen.

Men efter ett tag började vi skymta en liten, förvisso fortfarande rädd, men ändå, charmig kille! Underbart är kort heter det ju och snart började vi skymta ett annat problem med honom.

**Han led av så** kallat chasing tail syndrom, vilket visar sig som namnet säger: Hunden jagar hysteriskt sin egen svans och slutar inte ens om det smärtar mycket och blöder. Dessutom är hunden helt okontaktbar under anfallet.

Efter attackerna är hunden mycket trött

Ett nytt aktiverings- och träningsprogram gjordes upp och korta perioder såg vi skymta en glad och nästan lycklig hund igen. Dragon fick mycket stimulans både inomhus och utomhus.

Han var alltid på sin vakt under promenaderna, och reagerade starkt



*Dragon fick ha det bra på Hundstallet under sin sista tid i livet.*

på snabba rörelser och människor i konstiga kläder.

**Vi hade redan** förstått att polisen skulle ta ett avlivningsbeslut på hunden eftersom han hade bitit, men det kändes ändå tungt den dag beslutet kom. Alla i personalen hade

ju blivit ordentligt fästa vid Dragon, vilket man lätt blir när hunden kräver

*... Fortsättning på sidan 2 ...*

**I detta nummer:**

**Läs om Kattstallet  
på sidan 3-4**

# Ordföranden har ordet

Sommaren står för dörren och tyvärr finns all anledning att oro sig över att den vanliga ökningen av hundar som behöver temporärt husrum även i år kommer att infinna sig, men för att börja med det som är mer positivt:

I slutet av april lyckades vi äntligen bli överens med föreningen Stadskatten och Svenska Djurskyddsföreningen, vilket innebär att vi i Åkeshov, i slutet av sommaren, ska kunna erbjuda katter samma skydd som hundarna redan nu får.

Därmed kommer hela Åkeshovshuset att börja användas som det var tänkt, som ett riktigt hem för herrelösa hundar och katter i Stockholmsområdet med en veterinärklinik i direkt anslutning till verksamheten.

Att sedan djurambulansen numera fungerar bra, innebär att vi idag kan erbjuda samhällets olika institutioner all hjälp för att ge ett bra skydd till nödlidande djur.

**Öppet hus-dagen** den 13 maj blev även denna gång väldigt uppskattad med många besök fast att det var en helg med flera liknande aktiviteter i Stockholmsområdet. Många människor fick möjlighet att se vår verksamhet även från insidan och träffa de hundar som för dagen behövde skydd.

Det var också roligt att se att Stefan Reitersjö, som har styrelsens uppdrag att skriva om vår hundraåriga historia, fick många tips och uppslag till sin bok.

Det är min fasta förhoppning att vi till vårt jubileum 2008 ska kunna presentera en spännande och innehållsrik historisk betraktelse över vår förenings insatser för ett bättre djurskydd i vårt land och i Stockholm i synnerhet.

**I början av maj** fick Ulrika Ek, vår verksamhetschef, och jag möjlighet att på länsveterinärdagen träffa ett stort antal djurskyddsinspektörer, poliser och andra beslutfattare i Stockholm och Uppsala län och presentera vår verksamhet.

Vid mötet tog vi tillfället i akt och riktade kritik, som vi hoppas uppfattades som en inbjudan till bättre samverkan, för att vi ska

slippa se fall där vi tvingas bevittna hur samhället återlämnar, enligt vår uppfattning, gravt vanvårdade hundar till sina ägare.

Gensvaret var positivt och jag hoppas att det inte enbart var läpparnas beklännelse...

**Med dessa ord** önskar jag er alla en varm och skön sommar med era nära och kära två- och fyrbenta vänner.



Ulf Uddman

... Fortsättning från sidan 1 ...

den där lilla extra omvårdnaden för att finna lite ro.

Dragon hade blivit utsatt för så mycket i sitt hem, husse hade tvingat honom att gå till angrepp mot personer mot sin vilja i början. Med tiden växte rädslan och osäkerheten och angrepp blev bästa försvar mot "husses" kompisar som slog och hetsade honom på plågsamma sätt.

**Världen förlorade** Dragon, men Dragon vann sin frihet och trygghet på de evigt gröna ängarna.

Vi sörjer alla dessa hundar som blir offer! Och hoppas på att djurlagstiftningen börjar användas mot förövarna för djurens rättvisa, lite mer effektivt än det vi ser i dag. 🐾

Tack till

*Bonastryck*

Turebergs Torg 1, 191 47 Sollentuna  
Telefon 08-650 11 42

**som stöder Hundstallet  
genom att utan kostnad  
trycka denna tidning!**

Läs om den omhändertagna katten Staffan och hans kattsyskon på sista sidan.



# Kattstallet finns ovanpå Hundstallet



– Jag flyttade till Stockholm från landsbygden nere i Västergötland för cirka fem år sedan och lever tillsammans med min man och två små barn. Jag har varit en passionerad kattälskare sedan barnsben och tagit hand om många övergivna katter. I grunden är jag legitimerad sjuksköterska och har varit intresserad av ideellt arbete sedan tonåren och trogen medlem i diverse djurorganisationer, som jag har stöttat så mycket jag har haft möjlighet till. Jag har även tidigare arbetat ideellt på Stockholms katthem. Inom Stadskatten har jag varit aktiv i styrelsen bland annat som sekreterare, berättar Ann-Louise Svarén Fekete.

Nu håller Föreningen Stadskatten så smått på att flytta in. Föreningen hoppas kunna hålla sin invigning den 4 oktober, på Djurens Dag. Kattstallet kommer att ha plats för 60-75 hemlösa katter. De tas emot på Kattstallet för att omplaceras. Endast allvarligt sjuka, skadade eller förvildade, osociala katter, som inte är behandlingsbara, avlivas för att förkorta onödigt lidande. Detta avgörs alltid av veterinär.

*Text & Foto Rita Liland*

Alla katter kastreras, id-märks, vaccineras och veterinärbesiktigas innan de omplaceras. Den som vill adoptera en katt från Kattstallet kommer att intervjuas noga så att rätt katt kommer till rätt flock!

För att lämna en katt till Kattstallet ska man på olika sätt ha försäkrat sig om att katten verkligen är hemlös. Den upphittade katten ska ha anmälts upphittad till polisen och hittegodskvitto eller motsvarande ska uppvisas.

Den som lämnar en katt till kattstallet ska lämna namn och adressuppgift, uppvisa legitimation

och ange var och när katten har hittats.

Två deltidanställda jobbar på Kattstallet och söndagen den 4 juni hade Föreningen Stadskatten en annons i DN efter verksamhetschef till verksamheten. Kattstallet kommer alltså också att ha en person på heltid. Även volontärer kommer att behövas och två introduktioner med flera intressenter har redan hållits.



Rita Liland är vice ordförande i Föreningen Stadskatten.

Se också vår hemsida [www.stadskatten.org](http://www.stadskatten.org) för mer information och hur man blir medlem i Stadskatten.

– Jag har jobbat inom barnomsorgen i många år. Jag är uppvuxen med hundar och redan som liten hade jag ett stort djurintresse. Mitt brinnande intresse för katter startade när vi flyttade från stan till Bromma och en hemlös katt flyttade in under vårt hus en kall vinter 1994. Att se Missings, han heter så, kamp för att överleva denna kalla vinter gjorde att jag ville göra något för katter i samma situation. Jag startade Stiftelsen för hemlösa katter, men tyvärr hittade jag inte någon lokal och kände då ingen med samma brinnande intresse för de hemlösa katternas situation, så stiftelsen lades på is. Men jag vägrade ge upp och jobbade vidare med att adoptera hemlösa och aulivningshotade katter, under åren har det blivit många. Sedan kom jag i kontakt med Föreningen Stadskatten och var med i styrelsen några år och nu har jag den stora lyckan att ha fått en anställning på Åkeshovs kattstall, berättar Michaela Trygg.



## Beige, osocial, ynkelig

En av Stockholms kommuner ville ha hjälp med omhändertagande av hundar som inte sköttes som de skulle och kommunens djurskyddsinspektör bad Hundstallet om hjälp. Samma djurskyddsinspektör påpekade att familjen även hade ett flertal katter som inte hade det bra och behövde omhändertas. Familjen ifråga var tacksam för den hjälp de kunde få, de bodde trångt med fyra stora hundar och sammanlagt sju katter.

*Text & Foto Rita Liland*

Sex av katterna blev omhändertagna: En katthona med fyra ungar, cirka fyra månader gamla, och en hankatt (pappan till kattungarna) som var två år gammal. En äldre hankatt som var uppvuxen på platsen fick stanna kvar. De omhändertagna katterna annonserades ut i DN, Metro och på Internet.

Den första katten som såldes var mamma-katten Missan. Matte blev Iris, en pensionerad dam med många järn i elden som längtade efter en katt. Iris och Missan passade väldigt bra ihop visade det sig.

**En av Missans** ungar var långhårig och röd. Han fick ett nytt hem hos en liten familj som redan hade en långhårig katt. Kvinnan i familjen doktorerade i arabiska språk och

*Numer är katten Staffan mer färgstark än beige.*




berättade att katt på arabiska heter bisse.

Till stor lycka för alla hade en god vän till mig, som länge hade längtat efter katt, nu bestämt sig för att göra slag i saken, i synnerhet när sonen blivit litet äldre. Hon bestämde sig för att adoptera två av kattungarna!

Nu var det bara pappa katt Musse och en liten beige kattkille kvar. Ingen ville ha den beige, han var rädd och ynkelig och satt i kisslådan och tryckte.

Musse, som var min favorit, var en stor vit och röd hane, mycket vänlig, buffade med huvudet - aldrig en klo ute eller ett fräs. Han hittade sin frände hos Åke i en blomsteraffär på söder. Där umgås Musse dagligen med kunderna och kundernas hundar, älskad och omtalad vida omkring. På sommaren är det det fria livet i Smålands skogar som gäller för honom.

**Men kvar var** den lilla rädda. Vem skulle vilja ha en sådan ynkelig en - minst i kullen - osocial? Jag hade redan bestämt mig; för mig räckte det med två katter. På Staffansdagen hade jag ändrat mig. Han blev min!

Idag, åtta år senare, är Staffan mycket lik sin pappa Musse; han är numera social med människor, hundar och barn. Han är trevlig och buffar med huvudet precis som sin pappa, älskar mat och att ligga ute i trädgården eller på balkongen och spanar. Så det blev katt av honom också, så beige han är. 

### Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2006

**Ulf Uddman, ordförande**

Adress: Karlsborgsvägen 155  
19533 Märsta  
Tfn: mobil 070 - 752 36 30  
E-post: ulf.uddman@skk.se

**Pekka Olson, vice ordförande**

E-post: pekka.olson@agria.se

**Ingrid Hårdstedt, kassör**

E-post: ingrid.hardstedt@stockholm.vatten.se

**Christina Helén, sekreterare**

E-post: carleric.helen@bredband.net

**Lena Engen, ledamot**

E-post: lena.engen@lrf.se

**Ib Ahlen, ledamot**

E-post: ib.ahlen@agria.se

**Isadora Söderberg, suppleant**

E-post: isadorasoderberg@hotmail.com

**Maria Pettersson, suppleant**

E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.se

**Carina Malmberg, suppleant**

E-post: carina.malmberg@naturvardsverket.se

**Willy Heyman, valberedningens sammankallande**

E-post: willy.heyman@helteco.se

**Eva Olofsson Linder, ext revisor**

**Ulrika Ek, verksamhetschef**

E-post: ulrika.ek@hundstallet.se

**Jenny Lindahl, tf verksamhetschef**

E-post: Jenny@hundstallet.se

### Hundstallets Öppettider

Månd-fred 9-15

Tfn tid vardagar 9-15

Tfn tid helger 9-12

Övriga tider efter tidsbokning

Svenska Hundskyddsföreningens medlemsavgifter 2006

Ständig medlem: 2.000,-

Årsmedlem: 160,-

Vårddygn: 200,-

Postgiro: 90 05 57-0

Bankgiro: 5047-1028

### Föreningensmedlemmar

den 1/6 2006 var det 3.103

varav 214 är ständiga medlemmar.

Sålda vårddygn år 1/6 2006: **678 st**

### Ansvarig utgivare:

Ulf Uddman, 070 - 752 36 30

### Redaktion/produktion:

Annika Hjerpe, 073 - 903 31 09

### Repro/tryck:

Bomastryck, Stockholm